

*Αυτό το τεύχος του Δελτίου
δεν θα αποσταλεί στον Θεόδωρο Β. Καρατζά.
Αυτή τη φορά ο πρόεδρος δεν θα ζητήσει να δει,
πρώτος αυτός, το περιοδικό της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Ένα έντυπο που ο ίδιος στήριξε αμέριστα τα οκτώ χρόνια
που βρέθηκε στην κορυφή της πυραμίδας
του τραπεζικού συστήματος.
Ήταν Φεβρουάριος όταν πέρασε για τελευταία φορά
το κατώφλι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Οι εργαζόμενοι, όπως κάθε χρόνο, έκοβαν την πίτα τους
στα γραφεία της οδού Μασσαλίας. Και ο ίδιος δεν τους ξέχασε.
Με το γνωστό καλωσυνάτο χαμόγελο ήρθε
και τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά.
Μια χρονιά που για τον ίδιο δεν ολοκληρώθηκε...*



Ο Θεόδωρος Β. Καρατζάς γεννήθηκε το 1930. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρασβούργο. Το 1955 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ξεκίνησε τη δικηγορική του σταδιοδρομία, με εξειδίκευση στο εμπορικό και το ναυτικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. Το 1963 ανέλαβε ειδικός σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα, ουσιαστικά όμως εμπλέκεται με το τραπεζικό σύστημα της χώρας το 1982, που αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕΒΑ, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1985. Παράλληλα ασκεί και καθήκοντα προέδρου στην Banque Nationale Franco-Hellenique. Την ίδια χρονιά τοποθετείται γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αργότερα, το 1987, εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός σ' αυτό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του και ως πρόεδρος της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς συνέβαλε αποφασιστικά στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό, αλλά και τη σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζικού



συστήματος, με τις σημαντικές καινοτομίες και βασικές θεσμικές αλλαγές που πρότεινε η γνωστή "Έκθεση Καρατζά". Στο έργο του επίσης στηρίχθηκε η αναβάθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς της χώρας μας, καθώς και η πρώ-

τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τολμηρός ρεαλιστής και συνετός οραματιστής, ο Θεόδωρος Καρατζάς αναλαμβάνει την προεδρία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας – το 1996 – και συνδέει το όνομά του με τις αλλαγές στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, συντελώντας σε μια εντυπωσιακή, ποσοτική και ποιοτική, ανάπτυξη του. Με στρατηγική σκέψη, αδιαμφισβήτητα ηγετικά προσόντα, εκλεκτή παιδεία και βαθιά πνευματική καλλιέργεια, φρόντισε να ενσωματώσει στη θεσμική και επιχειρηματική του δράση μια πνευματική και πολιτισμική διάσταση, υποστηρίζοντας απλόχερα τις περισσότερες μορφές τέχνης, με έμφαση στο βιβλίο, μέσω της εκδοτικής δραστηριότητας της ΕΕΤ, αλλά και του ΜΙΕΤ.



**Αυτό το τεύχος του Δελτίου
δεν θα αποσταλεί στον Θεόδωρο Β. Καρατζά...**

"Καλό ταξίδι κύριε Πρόεδρε"

**Ο Γενικός Γραμματέας
και το προσωπικό της ΕΕΤ**

5 Μαρτίου 2004

*Επικήδειος λόγος του σημερινού Προέδρου της ΕΕΤ και Προέδρου της Alpha Bank
κ. Γιάννη Κωστόπουλου*

Εκ μέρους της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, θέλω και εγώ να εκφράσω τη βαθιά θλίψη που αισθανθήκαμε όλοι μας με την αναγγελία του θανάτου του Θόδωρου Καρατζά.

Ο Θόδωρος έγινε γνωστός αρχικά σαν ένας διακεκριμένος νομικός, από τους λίγους τότε με εξειδίκευση σε θέματα μεγάλων επιχειρήσεων και ναυτιλιακών υποθέσεων. Είναι ευτυχές για τον τόπο ότι αργότερα ανέλαβε υψηλά αξιώματα στο δημόσιο βίο, όπου και αξιοποιήθηκαν οι πλούσιες γνώσεις του.

Το 1982 γίνεται Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΒΑ, ενώ το 1985 αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και εν συνεχεία Υφυπουργός. Ο ρόλος του την εποχή εκείνη υπήρξε καθοριστικός, καθώς ο εκσυγχρονισμός και η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, από το μέχρι τότε διοικητικά ελεγχόμενο πλαίσιο, είναι σε μεγάλο βαθμό δικό του έργο.

Ο ιστορικός του μέλλοντος σίγουρα θα αποδώσει την πρέπουσα θέση στην Εκθεση Καρατζά, που έθεσε τις βάσεις και άνοιξε τις προοπτικές για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς, που τόσο συνέβαλε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Από τον Ιανουάριο 1996 ανέλαβε Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, όπου ενέπνευσε την αναδιοργάνωση του ιστορικού αυτού πιστωτικού ιδρύματος και, ευτυχώς, είχε το χρόνο να την πραγματοποιήσει.

Εμείς, οι άλλες τράπεζες, δεν αργήσαμε να αισθανθούμε τους καρπούς των προσπαθειών του και να θεωρούμε πλέον την Εθνική Τράπεζα ως το μεγάλο μας ανταγωνιστή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι το νέο πεδίο δράσεως των ελληνικών τραπεζών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθώ και στο μεγάλο όραμα που μοιρασθήκαμε μαζί για τη δημιουργία μιας ελληνικής τραπεζής ευρωπαϊκού μεγέθους, το οποίο δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε.

Η εκσυγχρονιστική σφραγίδα του αποτυπώθηκε και στο έργο της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών με τις θέσεις που υιοθέτησε κατά την προεδρία του. Στο πρόσωπό του όλοι είχαμε έναν καλό φίλο και σύμβουλο, ο οποίος, με την πείρα και τη σύνεσή του, ήταν πάντα δίπλα μας.

Πρέπει να εκφράσω επίσης τη λύπη όλων των συναδέλφων μας στο Διεθνές Ινστιτούτο Τραπεζικών Μελετών και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, όπου επί οκτώ χρόνια συμμετείχε στις εργασίες και συνέβαλε σημαντικά στη λειτουργία τους.

Το έργο του ήταν πολυσχιδές και πλούσιο, από όποια θέση και αν υπηρέτησε. Η Ελλάς χάνει μία προσωπικότητα με μεγάλη εθνική προσφορά στην οικονομία. Εμείς, που συνδεθήκαμε μαζί του, χάνουμε έναν καλό φίλο.

