

Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και παρευρίσκειστε σήμερα στην επίσημη συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα συνιστά απόδειξη της σημασίας που αποδίδετε στο ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη σύγχρονη οικονομία. Στην κοινωνία μας ατυχώς υπάρχουν ακόμη αντιλήψεις που έρχονται από το απώτερο παρελθόν, στην πραγματικότητα όμως το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση με το έργο που επιτέλεσαν επί αιώνες οι τραπεζίτες.

Καλό είναι να θυμηθούμε ότι οι τράπεζες σήμερα δεν διαχειρίζονται δικά τους κεφάλαια – αυτά, τα δικά τους κεφάλαια, είναι περιορισμένα. Οι τράπεζες σήμερα διαχειρίζονται τη λαϊκή αποταμίευση. Συλλέγουν μέσω του δικτύου τους τις αποταμιεύσεις του ελληνικού λαού και τις αναδιανέμουν σε εκείνους που είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν με στόχο να συμβάλουν στην προσωπική τους ευημερία αλλά και στη συνολική πρόοδο της οικονομίας. Κάτω από το πρίσμα αυτό είναι εμφανής ο έντονα αναπτυξιακός ρόλος των τραπεζών.

Παράλληλα οι τράπεζες, στα πλαίσια της διαχείρισης και αναδιανομής των αποταμιεύσεων, έχουν καθήκον να μεριμνήσουν για τη διαφύλα-

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

ξη, για την ασφάλεια των αποταμιεύσεων. Έτσι, ο ρόλος τους δεν πρέπει να συγχέεται με το ρόλο των παρεμβατικών οργανισμών, που παρέχουν, υπό προϋποθέσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα επιστρεπτέα κεφάλαια που διαθέτουν οι τράπεζες. Η σύγχυση ανάμεσα στις δύο αυτές λειτουργίες αποτελεί βεβαίως την κύρια αιτία παρανόησης του ρόλου των τραπεζών. Στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομίας, η σύγχυση αυτή πρέπει να διαλυθεί και η αποστολή του τραπεζικού συστήματος να γίνει ευρέως κατανοητή.

Σήμερα λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες, μαζί με τον ουσιαστικό αγώνα που έχουν μπροστά τους για τη δημιουργία ανταγωνιστικών μονάδων, πρέπει ταυτόχρονα να αντιπαλέψουν και να ξεπεράσουν την παραδοσιακή θεώρηση που συχνά τις συνοδεύει. Έτσι, ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού που θα του προσδώσει όχι μόνο νέα εικόνα αλλά και θα το καταστήσει ανταγωνιστικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σήμερα στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στη χώρα μας. Θέλω όμως προηγουμένως να υπογραμμίσω ότι δεν υφίσταται ένα μοναδικό υπόδειγμα σύγχρονης τράπεζας, αλλά κάθε τράπεζα, κάθε όμιλος πρέπει να προσδιορίσει το δικό του δρόμο, τη δική του πορεία. Ένας είναι όμως ο στόχος. Να αποκτήσουν οι ελληνικές τράπεζες το ελάχιστο

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. ΚΑΡΑΤΖΑ

των κοινών χαρακτηριστικών των ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στο ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο.

Μία πρώτη παρατήρηση αφορά το περιβάλλον όπου θα συντελεστεί η προσαρμογή. Σε αυτό το περιβάλλον παρατηρείται ραγδαία διεθνοποίηση των συναλλαγών και της κίνησης κεφαλαίων, ενώ παράλληλα η εγχώρια αγορά αναπτύσσεται δυναμικά και, μάλιστα, θα έλεγα ακόμη, σε ρυθμούς σημαντικά ανώτερους των υπολοίπων ώριμων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κυριότερο συστατικό της εικόνας που περιέγραφα είναι η μακροοικονομική σταθερότητα η οποία επιστεγάστηκε από την επιτυχή σύγκλιση της οικονομίας μας με τις οικονομίες των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικά της ευρωζώνης. Η απρόσκοπτη φυσική κυκλοφορία του ευρώ υπογράμμισε με τον καλύτερο τρόπο τις σημαντικές προοπτικές που γεννιούνται στη χώρα μας για εξασφάλιση νέων συνθηκών ευημερίας.

Η μεγέθυνση της τραπεζικής αγοράς στηρίζεται, όπως είναι φυσικό, σε στοιχεία όπως τα χαμηλά επιτόκια και το συγκριτικά χαμηλότερο ύψος δανεισμού που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω ότι ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά ισούται ως ποσοστό μόνο με το 18% του διαθέσιμου εισοδήματος, σε σύγκριση με το 60% στην Ευρώπη και το 100% στις ΗΠΑ. Όσον αφορά τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, η σχέση των οφειλών προς την τρέχουσα αξία των μετοχών τους είναι 20%, σε σύγκριση με 35% στην Ευρώπη. Οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις έχουν ακόμη μικρότερη συμμετοχή στον τραπεζικό δανεισμό. Έτσι, οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς για την επόμενη τριετία είναι σαφώς ενθαρρυντικές, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι.

Με αυτές τις συνθήκες η πρώτη σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η διασφάλιση, από πλευράς των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, του κατάλληλου εκείνου μεγέθους που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν μια βιώσιμη προοπτική λειτουργίας και ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Δε θα ήθελα να ισχυριστώ ότι η διαδικασία αυτή ενίσχυσης θα πρέπει να λειτουργήσει ως αυτοσκοπός. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να σταθούμε απαθείς μπροστά στις εξελίξεις που σημάδεψαν και συνεχίζουν να σημαδεύουν όλον τον – ανταγωνιστικό προς εμάς πλέον – διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

Η συνένωση ή οι διεθνείς συνεργασίες μεταξύ μεγάλων τραπεζικών μονάδων δεν έγιναν υπό το πνεύμα μιας απλής άθροισης δυνάμεων. Αντιπροσώπευσαν μια υγιή επιχειρηματική ροπή προς διευρυμένα πεδία αγορών, βελτιωμένα συστήματα



εταιρικής διαχείρισης, εκμετάλλευση γεωγραφικών και πολιτισμικών συνεργιών και αποτελεσματικότερη άντληση υψηλής στάθμης ανθρώπινων πόρων. Με άλλα λόγια η τάση αυτή, που επικράτησε στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, συνιστούσε και συνεχίζει να συνιστά μια ανανεωμένη πρόταση αξίας προς τους μετόχους. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται και ο ελληνικός χρηματοοικονομικός κλάδος.

Άλλη κρίσιμη παράμετρος των νέων δεδομένων που αντιμετωπίζουμε είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας σε όλο το επιχειρησιακό εύρος των τραπεζών.

Οφείλουμε να αναλογιστούμε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας είναι να αναδεικνύει και να μοχλεύει την ανθρώπινη δεξιότητα, βελτιώνοντας όχι μόνο τις εσωτερικές δομές των οργανισμών αλλά και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη. Η τεχνολογία δεν υπάρχει για να υποκαταστήσει το παραδοσιακό έργο των τραπεζών, αλλά για να πολλαπλασιάσει το βεληνεκές του.

Η μέχρι τώρα πολιτική των τραπεζών ήταν η εισαγωγή νέων συστημάτων και μεθόδων να κινείται παράλληλα με το μέσο επίπεδο συνήθειας και προσδοκιών της πελατειακής τους βάσης. Εδώ, ας μου επιτρέψετε να πω, τοποθετείται η επόμενη μεγάλη πρόκληση. Δίχως να υπερακοντίσουμε τις δυνατότητες πελατών και προσωπικού, πρέπει να κάνουμε το βήμα εκείνο που θα μας καταστήσει φορείς καινοτομίας στις τεχνολογικές εφαρμογές.

Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και θα διαχυθούν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Εάν έπρεπε όμως να εκτιμήσω ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα επόμενα χρόνια, πιστεύω ότι αυτή θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι βρισκόμαστε σε μια εργασία που γίνεται από ανθρώπους και απευθύνεται σε ανθρώπους.

Ο στόχος που πρέπει να θέτει κάθε διοίκηση, κάθε υπεύθυνος εταιρείας που συμμετέχει στο χρηματοοικονομικό τομέα, είναι να προσελκύει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τη δεξαμενή δηλαδή από την οποία θα αντλήσει ανθρώπους με ταλέντο, με δυνατότητα παραγωγής ιδεών και εκτέλεσης μακροπρόθεσμων σχεδιασμών.

Είναι σαφές ότι το ουσιαστικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα το διαθέτει ο οργανισμός εκείνος που θα έχει συγκεντρώσει και διατηρήσει το καλύτερο δυναμικό στελεχών. Για να πετύχει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να επενδύσει συστηματικά στην εκπαίδευση και ενθέρωσή του, ενώ παράλληλα η επιχειρησιακή φιλοσοφία του οργανισμού αυτού οφείλει να στοχεύει στη διάκριση των αξιοτέρων. Νομίζω πως για όλους μας, είτε εκπροσωπούμε μικρά είτε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αυτό θα είναι ένα από τα κρίσιμότερα μέτρα επιτυχίας στο μέλλον.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μία ουσιαστική πτυχή του νέου ρόλου των ελληνικών τραπεζών μέσα στο περιβάλλον των ώριμων αγορών: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις ανέβασαν τα κέρδη των τραπεζών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι η συγκεκριμένη πηγή κερδών βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ευεργετική από αυτή την πλευρά διαδικασία σύγκλισης της οικονομίας της χώρας μας με τις οικονομίες των χω-

ρών της ευρωζώνης, αλλά και στην ευνοϊκή εγχώρια και διεθνή χρηματοπιστωτική συγκυρία. Η αλλαγή των παραπάνω παραγόντων, όπως ήταν φυσιολογικό, επαναφέρει τα κέρδη σε επίπεδα συγκρίσιμα, ή και γενικά καλύτερα της διεθνούς αγοράς, επίπεδα τα οποία αναμφίβολα παραμένουν ικανοποιητικά.

Ενα σημείο το οποίο συχνά παραβλέπουμε είναι ότι η δομή των κερδών βελτιώθηκε σημαντικά. Τα έσοδα από τις κατεξοχήν τραπεζικές εργασίες σημείωσαν κατά το 2001 σημαντική αύξηση της τάξεως του 25%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην επέκταση του δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό και με τη γενικότερη στροφή των τραπεζών από το δανεισμό μεγάλων επιχειρήσεων προς τη λιανική τραπεζική.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι – σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη – χαμηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, έστω και εάν ο μέσος πιστοληπτικός κίνδυνος στην Ελλάδα είναι σαφώς υψηλότερος. Τα χαμηλά επιτόκια αντικατοπτρίζουν αφενός τη σχετικά μικρή “μόχλευση” του ιδιωτικού τομέα και, αφετέρου, τον έντονο ανταγωνισμό.

Παράλληλα με τις εξελίξεις στη σύνθεση της κερδοφορίας τους, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της δημιουργίας ενός υγιούς χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ωρίμανσης του τραπεζικού συστήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι αναγκαίο το θεσμικό πλαίσιο να μη δημιουργεί στρεβλώσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα είναι βασικός παράγων για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, αποτελεί τροχοπέδη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αντίστοιχα τα τραπεζικά συστήματα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η Ελλάδα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις θεσμικών αλλαγών, δε θα αστοχήσει αν ακολουθήσει τα επιτυχημένα παραδείγματα των Ευρωπαίων εταίρων της.

Τέλος, μία τελευταία σημαντική πρόκληση για τον ελληνικό χρηματοοικονομικό τομέα είναι το κατά πόσον θα συνεχίζει να ξεπερνάει τα όρια της εθνικής μας αγοράς, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα ειδικά στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκμεταλλεζόμενο την εμπειρία της διαδικασίας σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας αλλά και την πολιτισμική και γεωγραφική του εγγύτητα με τις γειτονικές αγορές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να δράσει ως ο κύριος καταλύτης για τη διάδοση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή αυτή. Παράλληλα, υιοθετώντας μακροπρόθεσμη οπτική και ακολουθώντας αντίστοιχη πολιτική σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παραγάγουν σοβαρή προστιθέμενη αξία για αυτές τις οικονομίες και κοινωνίες.

Σε αυτό το σημείο είναι νομίζω σκόπιμο να στραφώ σε μια συνοπτική αναφορά στο έργο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κατά το παρελθόν έτος.

Το γεγονός που αναμφίβολα σημάδεψε το 2001 ήταν η επιτυχής υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος από την ελληνική οικονομία, τόσον ως προς το συμβατικό σκέλος των υποχρεώσεων της χώρας μας στις αρχές του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς τη φυσική κυκλοφορία του νέου νομίσματος στην Ελλάδα ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Δε θα επιθυμούσα να προσθέσω τίποτα σε

όσα έχουν ήδη ειπωθεί τους τελευταίους μήνες για τη σημασία αυτής της εξέλιξης. Όμως, εκ μέρους της Ένωσης, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους φορείς που κατέβαλαν συστηματικές προσπάθειες και συνεργάστηκαν αρμονικά για την επιτυχία αυτού του τόσο κρίσιμου για την πατρίδα μας έργου.

Το 2001 υπήρξε επίσης “χρονιά-ορόσημο” για την παγκόσμια διατραπεζική συνεργασία, καθώς τέθηκαν οι βάσεις για μια μόνιμη και δομημένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και των Ενώσεων Τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας. Η εξέλιξη αυτή φέρνει, συνεπώς, τους εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζών στο προσκήνιο των διεθνών (και όχι μόνον των ευρωπαϊκών) εξελίξεων. Στο μέτρο που τους αναλογεί, οι εκπρόσωποι συμμετέχουν πλέον ενεργά στο διάλογο που διεξάγεται σε κέντρα επιρροής και αποφάσεων σχετικά με το μέλλον του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

- Παράλληλα, η Ένωση επιδίωξε να συμβάλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και το επέτυχε με καίριες παρεμβάσεις στις θεσμικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες της πολιτείας, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε θέματα εποπτικά, λογιστικά, φορολογικά και νομικά.
- Ιδιαίτερα έντονη ήταν, επίσης, η παρουσία της Ένωσης στην αναβάθμιση και ανάδειξη των συστημάτων και των μέσων πληρωμών, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών του δημοσίου. Για παράδειγμα, σε άμεση συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΑΣ:
 - άρχισε η καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ μέσω του τραπεζικού συστήματος,
 - οι πληρωμές των οφειλών των φορολογουμένων στις ΔΟΥ είναι πλέον δυνατόν να γίνονται και με τη βοήθεια των πάσης φύσεως καρτών,
 - η πληρωμή του χρεωστικού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών με τη χρήση του διαδικτύου γίνεται πλέον μέσω του τραπεζικού συστήματος.
- Σε ό,τι αφορά το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, η συμβολή της Ένωσης ήταν συνεχής. Μέσα στο 2001:
 - τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας για την ενεργό συμμετοχή των τραπεζών στον Φορέα Εγγυοδοσίας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
 - επίσης, άρχισαν οι συνεννοήσεις για τον προσδιορισμό του ρόλου των τραπεζών στην αξιοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
- Το ενδιαφέρον των τραπεζών για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών αποδείχθηκε εμπρόκτως, για μια ακόμα φορά. Με ενέργειες της Ένωσης ολοκληρώθηκε εγκαίρως η προσχώρηση όλων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στον πανευρωπαϊκό εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς για τα Στεγαστικά Δάνεια.
- Αξίζει να υπογραμμιστεί ξεχωριστά ότι ο κατεξοχήν συλλογικός θεσμός των τραπεζών για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, ο Τραπεζικός Μεσολαβητής, απέδειξε, και κατά το 2001, ότι διαθέτει το κύρος που απαιτείται. Το κύρος για αποτελεσματικό διακανονισμό των διαφορών ανάμεσα στις τράπεζες και τους πελάτες τους.

➤ Η αντίληψη της ανταγωνιστικότητας με όρους ποιότητας και κοινωνικής ευαισθησίας καλλιεργείται συστηματικά από την Ένωση. Την κατεύθυνση μιας τέτοιας ανταγωνιστικότητας υπηρετεί και η διατραπεζική εκπαίδευση που προσφέρεται μέσω του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Σύμφωνα μάλιστα με τη διεθνή πρακτική, η Ένωση έθεσε τις βάσεις για την άμεση ανάπτυξη εξαιρετικά αξιόπιστων προγραμμάτων πιστοποίησης. Εκτός από τα συστήματα πιστοποίησης ειδικών δεξιοτήτων, η εκπόνηση στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό, άμεσο στόχο.

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών συνεχίζει και κατά το 2002 το σημαντικό έργο της σε κλαδικό επίπεδο και τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της χώρας:

- βαισιζόμενη στην αποτελεσματική συνεργασία των διοικήσεων των τραπεζών-μελών της και την ποιότητα της λειτουργίας της,
- συνεργαζόμενη ουσιαστικά με όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
- αξιοποιώντας την πολύτιμη συνεισφορά των τραπεζικών στελεχών μέσα από τη λειτουργία των είκοσι διατραπεζικών επιτροπών που συντονίζει,
- έχοντας ως γνώμονα την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θετικών επιπτώσεων από την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη και
- λειτουργώντας με συνείδηση του ρόλου που διαδραματίζει το τραπεζικό σύστημα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Πριν από τρεις περίπου εβδομάδες αποχαιρέτησαμε τη δραχμή. Η ελληνική οικονομία συμπορεύεται πλέον με όλους τους εταίρους της, που απαρτίζουν το σύνολο των προηγμένων οικονομιών και κοινωνιών, διανύοντας μια νέα φάση ωριμότητας. Όλοι όσοι εκπροσωπούν το χρηματοοικονομικό τομέα έχουν πλέον, πιστεύω, συνειδητοποιήσει ότι η προσπάθεια για βελτίωση της επίδοσης σε όλα τα μέτωπα δεν μπορεί να σταματήσει εδώ. Και αυτό επειδή οι προκλήσεις δεν εξαλείφθηκαν, απλώς ανανεώθηκαν ανεβάζοντας υψηλότερα τον πήχυ των απαιτήσεων.

Στις αποσκευές μας όμως φέρουμε πλέον σημαντικές γνώσεις και εμπειρία από μια επιτυχημένη διαδρομή σύγκλισης με τα κοινά ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι ελληνικές τράπεζες θα αποτελέσουν για άλλη μια φορά την αιχμή του δόρατος για να επιτευχθούν οι καινούργιοι στόχοι που τίθενται από τη νέα θέση της ελληνικής οικονομίας στην πρώτη γραμμή των διεθνών οικονομικών πραγμάτων. Με άλλα λόγια οι ελληνικές τράπεζες, όλοι εμείς, θα σταθούμε στο ύψος των προκλήσεων της νέας εποχής.

Σας ευχαριστώ.

